

Zo zagen we er een zitten zonnen op een berkenstammetje en dank zij het geronk van de Sabena-helicopter, die overvloog, was het vlug met z'n vrijheid gedaan. Intussen vraagt U zich af, waarom vangen jullie deze beestjes? Thuis gekomen hebben we ze geplaatst in ons terrarium. Een terrarium staat in tegenstelling met een aquarium, een stukje grond voor zover dit zich in ons land bevindt. Wij visiteerden dus de natte heide en plaatsten dophei, klokjesgentiaan en zonedauw in een afgesloten ruimte, waarin bij voldoende ventilatie dedieren een nieuw "lebensraum" moesten vinden. Kort na hun verblijf bleken er 6 kleine hagedisjes bijgekomen te zijn. Een voorval, wat wij van deze dieren in gevangenschap nog niet meegemaakt hadden. Ze waren afkomstig van de levendbarende hagedis. Direct na de geboorte breken deze diertjes door een dun vliesje en lopen dan na enige dagen met een gespleten tongetje te zoeken naar luisjes en kleine torretjes.

Indien de redactie van UT-Brokjes er ruimte voor beschikbaar heeft, bestaat de mogelijkheid om b.v. in het voorjaar eens een schets voor het maken van een terrarium te geven.

Er zullen zich ongetwijfeld onder onze lezers en lezeressen zijn, die een aquarium bezitten en dus het plezier kennen, wat het bezit daarvan met zich meebrengt. Toch is het bezit van een terrarium vol met in ons eigen land voorkomende planten en bewoond door heidedieren als grote en kleine hagedis, hazelworm, heikikker, pad etc. een voorwerp van dagelijkse vreugde. Het voeren van deze dieren, het gewinnen allereerst aan hun omgeving, daarna aan zijn verzorger, het zien groeien en ook bloeien van een stukje hei, zijn even zovele prettige, leuke bezigheden, die voor een liefhebber veel voldoening geven.

Zoals U ziet hebben wij op onze eigen manier de omgeving van Eindhoven "gedaan". In een dorpsherberg hebben we uitgerust, dronken wij een ijskoud glas limonade en bleven nog wat plakken om naar het dialect te luisteren, wat we daar volop konden genieten.

Op een andere tocht, die wij van de zomer maakten spieden wij naar groter wild. Dit speelde zich af in ons Nationale Park "de Hoge Veluwe". Zoals men weet bevindt zich hier in de wildbaan honderden stuks grof wild. En het zoeken daarna geeft, evenals een jager, die op zoek is naar z'n wild, een aparte bekoring. Moeheid en dorst wordt niet gevoeld als het je lukt een kudde herten of moeflons (witte schapen) te besluipen en zo mogelijk op kortere afstand een foto van hen te maken. In een volgend nummer van UT-Brokjes hoop ik hiervan iets te vertellen. Het verslag over deze tocht zullen we echter uit moeten stellen tot een volgende maal.

J. Godschalk.